



# De Gazette van KALLEMOEIE

Redactieadres Trefcentrum marionettentheater Kallemoeie St Franciscusstraat 37 Oostende mail [kallemoeie@telenet.be](mailto:kallemoeie@telenet.be)

Editie zomer 2018

In de "Gazette" brengen we op onregelmatige tijdstippen de "Vrienden van Kallemoeie" op de hoogte over het reilen en zeilen van het Marionettentheater Kallemoeie. Alle redactionele creaties over Kallemoeie of over het figurentheater zijn zeker welkom, sturen naar [kallemoeie@telenet.be](mailto:kallemoeie@telenet.be).

In deze "Gazette" **Kallemoeie tijdens de Paulusfeesten**  
**Het kusterfgoed van Kallemoeie**  
**Voorstelling dr. Faust**  
**De Sjiesje Fasjorestroate**

## Kallemoeie tijdens de Paulusfeesten

Dagelijks nodigen we bekende Oostendenaars uit op de sofa bij Kallemoeie. Je kan ons vinden op het podium van het Pauluspleintje, **vanaf 10 augustus tot en met 15 augustus**, telkens om 18:30u tot 19:00u.

Vanuit de sofa vertellen ze hun verhaal, Kallemoeie, Lange Tjes of Mance stellen de kritische ludieke of humoristische vragen..

Dries Vermeersch	op vrijdag 10 augustus
Geert Lambert	op zaterdag 11 augustus
Sebastiaan Dewaele	op zondag 12 augustus
Roland Desnerck	op maandag 13 augustus
Brecht Cappon	op dinsdag 14 augustus
Iwein Scheer & Renée	op woensdag 15 augustus

## Kusterfgoed "behoud en beheer patrimonium Kallemoeie"

Het project "behoud en beheer patrimonium marionettentheater Kallemoeie" kent verschillende fases. In een eerste fase werd het volledig Kallemoeiearchief gescand. Alle script kunnen we voortaan digitaal raadplegen en alle basisscripts werden opgeborgen in zuurvrije mappen.

Een volgende fase in het project is **objectregistratie** en daar wordt er de volgende maanden volop aan gewerkt. Alle marionetten worden momenteel gefotografeerd en voorzien van labels. Daarbij wordt een beschrijving meegegeven van de marionet, de kledij en na onderzoekswerk in de archieven verwijzen we ook naar de verschillende scripts waar de marionet in voorkomt. Dankzij medewerking van de leden maar ook van vrijwilligers kunnen we dit project realiseren wat meteen een meerwaarde zal geven aan ons patrimonium.

**NODIG EEN EENZAME UIT EN KOM TIJDENS DE PAULUSFEESTEN NAAR DE KALLEMOEIEKELDER !!!**

**Breng tijdens de Paulusfeesten een bezoek aan de Kallemoeiekelder, het Trefcentrum van het marionettentheater Kallemoeie is open vanaf 16uur tot 20uur.**

**Tijdens de Paulusfeesten openen we een gezellige bar waar je tussen de 150 marionetten tijdens een gezellige babbel kan genieten van een frisse pint of een warme tas koffie.**

**dr Faust**

Op het einde van de 16<sup>de</sup> eeuw was “Het Volksboek van Doktor Faust” van een anonieme auteur, een bestseller in Duitsland. In de 17<sup>e</sup> eeuw kwam het op het repertorium van elk Duits marionettentheater dat zich respecteerde. Een traditie die in Salzburg nog steeds voortgezet wordt.

J.W. Von Goethe maakte er rond 1770 in een marionettentheater in Frankfurt kennis mee en schreef dr Faust een van de klassiekers uit de literatuurgeschiedenis.

Kallemoeie speelde tijdens het interbellum reeds een Faustbewerking. Deze tekst werd in 1978 door de spelersgroep van Kallemoeie III herwerkt en kreeg een zeer eigen interpretatie. Voor Kallemoeie IV is het een uitdaging om daarvan een eigen versie te brengen.

Een zeer vrije interpretatie ...

Dr Faust tracht reeds jaren met moderne technologieën tot een verjongingsprocédé te komen... doch alles is vruchteloos. Hij krijgt echter een zekere Mephisto op bezoek, een soort magiër, die er meer schijnt over te weten en die Faust aanraadt het in de alchemie en magie te zoeken. Dr Faust slaat aan het occulte werk en inderdaad de verjonging lukt hem. Als jeune premier vrijt hij de dochter van een machtig industrieel op en weet zijn plaats in het bedrijfsleven over te nemen. Tot dat....

## dr Faust

In de Kallemoeiekelder

Trefcentrum Marionettentheater Kallemoeie

Sint Franciscusstraat 37 Oostende

Zaterdag 8 december 20:30u

Zondag 9 december 17:00u

Donderdag 13 december 20:30u

Donderdag 20 december 20:30u \*

Donderdag 10 januari 20:30u

Zaterdag 12 januari 20:30u

Inkomticket => 10 euro (incl welkomdrink en behandelingskosten Uitloket)

Tickets bij de leden ofwel via Uitloket in de Grote Post 059/33 90 00 - Uit@oostende.be .....

\*Voorstelling ten voordele van project: “Tougoupeul”

### WELKOM IN DE KALLEMOEIEKELDER!!!

Breng tijdens de Paulusfeesten een bezoek aan de Kallemoeiekelder, het Trefcentrum van het marionettentheater Kallemoeie is open vanaf 17uur tot 20uur. Tijdens de Paulusfeesten openen we een gezellige bar waar je tussen de 150 marionetten tijdens een gezellige babbel kan genieten van een frisse pint of een warme tas koffie

**AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming** Ook Kallemoeie moet jouw persoonlijke gegevens beschermen. Indien je niet langer wenst op de hoogte gebracht te worden van wat er reilt en zeilt bij het Marionettentheater Kallemoeie kunt u ons hiervan per kerende op de hoogte brengen zodat wij jouw gegevens uit ons contactpersonenbestand kunnen verwijderen. **Contact => kallemoeie@telenet.be**

# De Sjiesje Fasjorestroate, Bubbeline en 't Meivisje.

De uitspraak van de Sint Franciscusstraat was ten tijde van het oude visserskwartier wel anders van de Sjiesje Fasjorestroate tot Sietenfasjooastroate ofwel Sjiesje vazn Soojstroate

De straat en buurt werden bewoond door een bevolking van vissers en aanverwante beroepen. Pakhuizen en woonsten waar verschillende families in huisden waren de regel, tien tot elf gezinnen in één gebouw was niet uitzonderlijk. Men woonde in de kelder, de zolder, het achterhuis en een gezin beperkte zich tot twee in zeer bijzondere gevallen drie plaatsen. Deze huizen beschikten niet over stromend water en het regenwater was het enige dat drinkbaar was in de omgeving. De "voorpachter" stelde de uren in waar men water – twee emmers per gezin – kon afhalen, en nadien werd de regenput afgesloten. Voor verdere watervoorziening diende men naar de Schipperstraat te gaan naar de pomp, maar wat daaruit stroomde was ondrinkbaar. De woonvertrekken waren witgekalkt en de meubilering bestond uit; een hoogsticke, een spinde, een zevenschover; tafels, stoelen, een bed en kleerkast die ergens van een openbare verkoping kwam. De kolenleurder kwam elke dag, per huis was er één WC en men kon zich gelukkig achten op het gemak te zitten zonder dat er voor de deur een paar andere kandidaten stonden die hun aanmoedigingen voor vlugge afwerking niet spaarden.

Vooran de Sint Franciscusstraat was er een groot pakhuis van de genie met daarnaast de Nieuwe Zale (Het Hovetje van Plaisance), de rokerij van Rau had een ingang in de Franciscusstraat en gaf uit met een winkel in de Ooststraat. Wie kan zich voorstellen dat op de ruimte van de vismarkt twee straten waren met twee rijen huizen. Blijkbaar was de gevel die uitgaf op de vismarkt, tussen Bonenstraat en Cadzandstraat heel breed, dus moeten de straatjes heel smal geweest zijn. Het grote huis heette "In 't Blauw Kasteel". In vroegere jaren was dit een danszaal maar in 1936 een winkel men verkocht er kaders, tableaux, laines, merceries, sayettes. 't Bonestraatje, dat was in de eerste plaats "Adelientje" Sprak met over mosselen met friet, opgelegde rog of kongel dan dacht men aan de friture van Adelientje. In het Bonestraatje was er ook nog Bubbeline en haar herberg "In de gepekelde Fiege". Sloepevisser Dedrie had een bubbel op zijn kaak en was gekend als Bubbel Dedrie. Zijn echtgenote, een visvrouw, opende later deze herberg en toen de dochters groot waren droegen ze allemaal de naam van Bubbeline.

Op de Visserskaai op de hoek met de St. Franciscusstraat vinden we 't Meivisje, langs de Visserskaai stonden om de tien meter rekken met vis die te drogen hangt; schullen, wijting en platvis. Rond de lantaarnpalen zitten vrouwen die netten breien en hun vlug vingerwerk laten bewonderen door de wandelaars. Een, stuk folklore die nu is verdwenen.

Het scholencomplex was ruimer en nam een groot gedeelte van de Kaaistraat in. In 1860 werd het St. Jozeflyceum op de hoek van de Kaaistraat en Ooststraat gebouwd door de Zwartzusters, de klassen in de Franciscusstraat werden pas opgetrokken in de jaren dertig. Vanaf 1952 werden deze gebouwen overgenomen door de Religieuzen van St. Andréas om in 1985 over te gaan naar de huidige eigenaars het O.L.V.-college.

De Sint Franciscusstraat was eerder een armoedige buurt van vissersbevolking en aanverwante beroepen. Bij het uitbreken van de Grooten Oorlog vluchtten het merendeel van deze vissersbevolking naar Engeland. Uit de lijst van vluchtelingen (Belgian Refugees 1914-1918) in Glasgow vinden we dat de straat bewoont werd voor o.m. sloopstimmerslui (Provoost en Geselle), een zeeman (Vanderheyde), schipper (Ramon, Brackx), Langier (visverkoper), vissers (Clauwaert, Steenkiste, Coenye, Dewulf, een nettenmaker (Declercq) (vishandelaars) Drooghenbroot, Dewulf, Langier verder vinden we nog Bertein (smid) en Dasseville een kruidenier. Meer dan 8000 Belgen verbleven op dit moment in Glasgow waarvan 10% Oostendenaars.