

Reinaert De Vos

Willem, die eerder al Madocke schreef, vond het maar niks dat de avonturen van Reinaert De Vos nog niet in het schoon Vlaams waren verteld en hij heeft er zich eens aan gezet...

Eeuw na eeuw, generatie na generatie, is zijn verhaal herschreven. Zonder tegenpruttelen trekt Reinaert weer telkens een ander jasje aan. Soms wordt hij gecensureerd, zwaar gepolitiseerd of ingeschakeld in de maatschappelijke zorgen van de dag. De ene keer is hij aardiger, de andere keer slechter, maar Reinaert blijft altijd Reinaert.

De huidige groep van Kallemoeie, die eerder al een en ander neerpenden, durfden het aan om de vondsten van Willem, maar ook de oudere scripts voor marionettentheater te herschrijven en een en ander toe te voegen....

Reinaert De Vos wordt een boeiend spektakel waar de Oostende liefhebber zich meteen in zal jeunen!